

Vanuit de cliëntenraad.

De kalender geeft vandaag vrijdag 26 januari aan. Het zonnetje schijnt in m'n kamer en je verlangt al een beetje naar het voorjaar. In m'n tuin komen de eerste bollen al op en heb ik zelfs al een bloem gezien. Een teken dat de lente komt.

Met veel plezier kijken we terug naar de activiteiten van de afgelopen periode. Het sfeervolle en gezellige kerstdiner, het bakken van de oliebollen door het management team en de nieuwjaarsreceptie. En niet te vergeten de gezellige avond in de Orangerie met het Spoorkoor en de onthulling door burgemeester Jansen van de wensboom. Tijdens de vergadering vanmiddag hoorde ik dat onze burgemeester ruim de tijd heeft genomen onze locatie te bezoeken en met velen van u gesproken heeft. Er zal vast een gezellig stukje in de Woudenberger aan dit bezoek gewijd worden.

In onze vergadering was Gelinda van Ekris te gast. Zij heeft ons verteld over haar taak met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Het is fijn te merken dat zij met heel veel enthousiasme haar functie inhoud geeft en actief betrokken is bij al die vrijwilligers die ons huis bezoeken. Groenewoude beschikt over veel vrijwilligers en met elkaar maken zij het verschil voor u !

Vanuit de bewoners heeft ons een aantal wensen bereikt, die we inmiddels ook al aan de wensboom hebben zien hangen. Op welke wijze stellen we nieuwe bewoners aan onze medebewoners voor en de openingstijden van de Serre tijdens de avonden en in het weekeinde en wat zou een vrijwilliger hierin kunnen betekenen. We hebben ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de weeksluiting, mee-eten van de cliëntenraadsleden in de Serre en de hofjes.

Gerwin, uw locatiemanager heeft de maandrapportage van december laten zien en toegelicht. Zo wordt voor ons heel inzichtelijk hoe de voortgang is van bijvoorbeeld de personele bezetting, de financiële rapportage en de meldingen van val- en medicatie incidenten.

De eerstvolgende vergadering zal vrijdag 8 maart zijn. In deze vergadering zal geestelijk verzorger mevrouw Maaïke de Goei Jansma aanwezig zijn. Ook willen we dan ons functioneren als cliëntenraad evalueren.

Binnenkort, 14 februari tot en met zaterdag 30 maart is de veertigdagentijd. In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwam. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang. De opmaat naar Pasen.

Vanuit de cliëntenraad wensen wij u een goede en een gezegende tijd toe.

Met vriendelijke groet,

Roel van Schaik, voorzitter cliëntenraad.