

Vanuit de cliëntenraad.

Het is maandagmorgen 27 november. Gisteren was het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een dag van herinneringen aan en herdenken van diegenen die ons zijn voorgedaan. Vandaag is een verkenner begonnen aan z'n oriëntatie m.b.t. de kabinetsformatie. We hopen en bidden dat de juiste keuzes gemaakt worden ten gunste van ons land en allen die daarin wonen en voor het grote geheel in onze wereld. Er is nog steeds oorlog in de Oekraïne en op dit moment een staakt het vuren in de Gaza.

In Nederland daarentegen zullen de meesten deze week nog de laatste Sinterklaas inkopen doen, de surprises vormgeven en tenslotte het gedicht toevertrouwen aan het papier.

Woensdag 22 november jl. stond onze vergadering in het teken van welkom heten en afscheid nemen. We hebben als cliëntenraad afscheid genomen van Rijk Beumer. Rijk heeft op een positieve wijze vier jaar lang een bijdrage gegeven aan onze cliëntenraad. Hij was met hart en ziel betrokken op de bewoners van het huis. Rijk, enorm bedankt!



Tegelijkertijd mochten we mevrouw Annelies Veldhuizen welkom heten. Annelies is de echtgenote van meneer Veldhuizen, die op een van de hofjes woont. We zijn ontzettend blij met Annelies. Door haar aanwezigheid in onze raad hebben we een ervaringsdeskundige die van binnenuit het huis kent en weet van het reilen en zeilen op een afdeling. Annelies, hartelijk welkom!

Met elkaar hebben we de familieavond en de herdenkingsavond geëvalueerd. Tijdens de familieavond werden we op een plezierige en realistische wijze geïnformeerd door Gerwin de locatiemanager m.b.t. de visie van de zorg. Er ontstond een spontane en geanimeerde wisselwerking. Als cliëntenraad waarderen we de betrokkenheid van u als bewoner en personeel enorm, maar ook van de mantelzorgers en vrijwilligers. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor een goedlopende organisatie waarin u als bewoner zich thuis voelt en ons personeel met plezier werkt. Dit komt ons allen ten goede. Gerwin heeft het voornemen om u vier keer per jaar uit te nodigen.

De herdenkingsavond hebben we als waardevol ervaren. Op een mooie en plechtige wijze hebben we stilgestaan bij hen die ons zijn voorgedaan en van veel betekenis zijn geweest. Altijd een bijzonder moment als de namen worden voorgelezen en door familie of personeel de witte roos in de vaas wordt gezet.

De afgelopen periode hebben de meesten van u een ontmoeting gehad met Mees Blokhuis, lid van de cliëntenraad. Hij heeft u een bezoek gebracht namens Charim en u bestormd met vragen m.b.t. eten en drinken. Wat fijn dat er 24 gesprekken hebben plaats kunnen vinden. De maaltijden worden over het algemeen positief ervaren. Soms was er het verzoek om meer seizoensgebonden eten. Mees, heel veel dank voor je inzet. We weten dat je het met plezier gedaan hebt. Vanuit de organisatie wordt dit enorm gewaardeerd.

Tijdens de vergadering werden we bijgepraat over de lopende zaken zoals: het bezoek van minister Helder op 30 oktober bij de Zorggroep Charim, de ontwikkelingen m.b.t. Dementalent, de rolstoelfiets, apparatuur keuken, personeelszaken, de reacties op de Zorgkaart Nederland en hoe hier mee om te gaan. (www.zorgkaartnederland.nl)

Uiteraard zijn we geïnformeerd over de komende activiteiten rondom Sint, Kerst en de jaarwisseling.

Onze eerstvolgende cliëntenraadsvergadering zal plaats vinden op 26 januari 2023. Tijdens deze vergadering hopen we Barendine Breevaart, onze vrijwilligers coördinator te begroeten en zullen we met elkaar van gedachten wisselen over het vrijwilligerswerk binnen Groenewoude.

Mocht u vragen, opmerkingen hebben of zou u graag een cliëntenraadsvergadering willen bijwonen dan bent u hartelijk welkom. Wilt u dan wel even aan een van ons doorgeven dat u wilt aansluiten, zodat we het juiste aantal stoelen klaar hebben staan en de nodige kopjes koffie. cliëntenraadgroenewoude@zorggroepcharim.nl.

Vanuit de cliëntenraad wensen wij u goede en gezegende feestdagen toe.

Roel van Schaik, *Voorzitter cliëntenraad*.

Verwacht de komst des Heren,

O mens, bereid u voor:

Reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

Die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.