

## Voor wie in het duister wandelt

In 2016 overleed Leonard Cohen, 82 jaar oud, een poëet, schrijver, zanger en (in mijn ogen) een indrukwekkende persoonlijkheid. Een man met een scherpe geest en een getekend, zwaar beschadigd doch warm hart.

*In elk leven zit een barst, een kras, een scheur  
En precies dáár -uitgerekend daar- bij die barst,  
valt (komt) het licht binnen*



Dit zou een Bijbeltekst kunnen zijn. Een woord van Prediker. Of een lied dat het na een eeuwenlange nacht-toch (!) daagt in het oosten. Het is een regel uit een lied van Cohen. En er gaat troost van uit.

Leonard Cohen had zeer veel barsten... Zo'n barst kan je verlammen en onderuit halen, maar uiteindelijk komt daar (!) het licht binnen. Zegt dus Cohen. Zegt de engel in het veld van Efratha. Zegt Jesaja 9. Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een (helder) licht zal schijnen in de mens bij wie het nu nog donker is ...

Cees Baan

**Wilt u 'Vriend van De Looborch en De Oosterborch' worden? Bel Cor Doelwijt (030) 699 27 70 of stuur een e-mail naar [c.doelwijt@planet.nl](mailto:c.doelwijt@planet.nl)**

Oplage 450 ex.  
Ontwerp & fotografie:  
Manshot Grafimedia, Zeist

 **Vrienden van De Looborch**



## Terugblik activiteiten

De laatste twee concerten van 2019 waren de koren Noottuygh en Korage. Het jaar 2020 is door het coronavirus voor ons een moeilijk jaar geweest om activiteiten te organiseren voor de bewoners. Toch zijn wij erin geslaagd om de bewoners van De Looborch en De Oosterborch wat gezellige momenten aan te bieden. We hadden ook geluk met het mooie weer. De optredens moesten buiten plaats vinden. Wij kregen heel veel blije reacties.

We hopen dat 2021 ons meer ruimte zal bieden om onze activiteiten uit te voeren. Ik wens u allen een gezegende Kerst toe in vrede en in goede gezondheid.

Cor Doelwijt



Draaiorgel 27 april (Koningsdag)



Noottuygh



Stroopwafel concert

Antwoorden Puzzel  
1. Jesaja • 2. Chiel • 3. rolstoelbus  
4. Simarowa • 5. vrijwilligers • 6. gast  
7. Bergweg • 8. kookster • 9. oprichting  
10. christelijke • 11. Zeisterwoude

# Nieuwsbrief

jaargang 5, nr. 2020-1



**Vrienden van De Looborch**

# Het lichtje

De behoefte aan licht en warmte voel je vooral in december, in de adventstijd, rond de Kerstdagen en op Oud en Nieuw. Maar eigenlijk is er elke dag behoefte aan licht. Niet alleen het licht van de zon of een lamp, maar vooral het licht in je gedachten en voor je gevoel. Begin november sprak ik in het Onderonsje een oudere bewoner. Hij verlangde naar licht.

*"Ik wil licht!*

*Weet u hoe donker het hier is?"*

Hij tikte voorzichtig op zijn hart.

Maar hoe verlicht je een donker hart?

Daar is bijna geen beginnen aan.

Een man van een 87 jaar, een getekend hoofd, blauwe ogen, bang en kwetsbaar. En een zwaar bewolkt hart waarin geen streepje zon door kon breken.

*'Heeft u misschien een idee?'*

Maar nog diezelfde avond had iemand, op een schoteltje, een waxinelichtje voor hem aangestoken. De nacht was gevallen, de gordijnen dicht, lichten uit, aardedonker, maar het kleine lichtje hield 'de wacht'.

Wonderlijk hoe een mens soms geraakt kan worden door het verhaal van een vlammetje dat het duister verslaat.

De oude man had die nacht gezien hoe dit ene vuurtje zijn hele kamer en zijn hele hoofd, had opgelicht.

De fysieke pijn was uiteraard niet minder, ook de eenzaamheid was niet echt verminderd. En toch was er iets veranderd, iets wezenlijks. Toen ik hem daarna 'toevallig' weer ontmoette, vertelde hij over de nachtzuster, het waxinelichtje en zei: "Ik probeer wel in God te geloven, dat lukt niet altijd, maar dat ene lichtje, middenin de winternacht, voelde een beetje als de hemel op aarde. En die nachtzuster... was dat misschien een engel?"

Cees Baan

# Even voorstellen



Ik ben **Cor Doelwijn** en zit nu 10 jaar in het bestuur van de Stichting Vrienden van De Looborch. Ik zit in de pastorale commissie en ben daarnaast ook kerkvrijwilliger. In deze functie ondersteun ik

Carola van Zanten, geestelijk verzorger van De Looborch met o.a. het maken van de roosters i.v.m. met de kerkdiensten op de zondagen. Ook ben ik vrijwilliger in 't Onderonsje.



Mijn naam is **Anna van Amerongen** en ben 18 jaar in de Looborch werkzaam geweest. Aansluitend aan mijn pensionering ben ik hier in het vrijwilligerswerk gerold.

Als ContactClown BLOEM kom ik op visite bij de bewoners van Kleinschalig wonen, en daarnaast maak ik dus deel uit van het bestuur van de 'Vrienden van De Looborch'. Nu niet meer dagelijks in

De Looborch te vinden, maar het voelt toch nog heerlijk vertrouwd hier als vrijwilliger rond te mogen lopen! zeker regelmatig gaan ontmoeten.

Mijn naam is **Elly den Engelsman** en ben bijna veertig jaar met heel veel plezier in De Looborch werkzaam geweest. Nu zet ik me graag in voor 'Vrienden van De Looborch' en kan op deze manier het lijntje in stand houden.



Mijn naam is **Jaap van Mourik**. Ik ben al enige jaren, als opvolger van Chiel Dijkhuis, penningmeester bij de Vrienden van De Looborch. Naast dit vrijwilligerswerk ben ik ook actief bij de Voedselbank en help kinderen wekelijks met hun huiswerk.



# Puzzel

## Horizontaal

- 4 Villa met welke naam moest verdwijnen voor het kunnen bouwen van 'De Amandelhof'?
- 8 Achternaam van de locatiemanager in 'De Looborch'.
- 10 Vanuit welke overtuiging is 'De Looborch' huisvesting gaan bieden aan ouderen?
- 11 In 2002 kreeg 'Hervormd Bejaarden- centrum Zeist' een nieuwe naam. Welke naam?

## Verticaal

- 1 Uit welk bijbel gedeelte komt de tekst welke op de '1e steen' van 'De Looborch' staat?
- 2 Dhr. Dijkhuis was in de jaren '90 voorzitter van 'Zorg op maat', en in de periode hier aan vooraf ook initiatiefnemer en voorzitter van 'De vrienden van de Looborch'. Wat is zijn voornaam?
- 3 Wat was een 1e grote aanschaf van 'De vrienden van de Looborch' ten behoeve van 'De Looborch'?
- 5 Wie werden er vanaf 1986 officieel ingezet in 'De Looborch'?
- 6 Looborch 1961: In die jaren werd men geen 'bewoner' of 'cliënt' genoemd, maar een ...
- 7 Aan welke weg stond het 'Oude Liedenhuis' in Zeist?
- 8 Bij het sollicitatiegesprek in 1950 moest de toen toekomstige directrice van 'De Looborch' akkoord geven om in 'voorkomende gevallen' bereid te zijn nog een andere functie te vervullen. Welke functie was dit?
- 9 Waarom was 1985 een bijzonder jaar voor 'De Vrienden van De Looborch'?



Antwoorden: Z.O.Z.