

BERICHT CLIENTENRAAD ELIM

VOOR DE BEWONERS
VAN ELIM



3 mei 2020

Geachte bewoners,

U bent nu al zeven weken in isolatie door het gemene coronavirus. Het 'gewone leven' lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Maar dat geldt niet voor de zorg! In Elim zijn alle zeilen bijgezet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de zorg voor de bewoners zo goed en veilig mogelijk te kunnen bieden.

Zorg en management zijn zich goed bewust van de impact die het feit dat u geen bezoek mag ontvangen en geen activiteiten kunt bijwonen heeft op uw welbevinden. Het hele team doet zijn uiterste best dit te compenseren, maar dat is, samen met de grote vraag aan zorg, niet altijd doenlijk.

De cliëntenraad is heel blij dat er een flexotel is geplaatst. Voor sommigen van u een uitkomst. Ook de prachtige zangmomenten in de tuin, de stoeptekeningen van buurtbewoners, de bloemetjes, kaarten en andere attenties, zijn hartverwarmende blijken van meeleven.

De cliëntenraad heeft grote waardering voor de wijze waarop de locatiemanager en haar medewerkers daadkrachtig optreden in deze buitengewone crisis, daarbij hun eigen angst en onzekerheid opzij zettend. Niemand wist hoe het precies moest, het was voor iedereen een sprong in het duister.

Als cliëntenraad kunnen we dat alleen maar zo goed mogelijk volgen. Twee maal per week praat de locatiemanager onze voorzitter bij.

Onze cliëntenraad had vooral aanmerkingen op de informatievoorziening aan de bewoners en contactpersonen. We hoorden van bewoners en familie van met name de appartementen dat ze completer en concreter geïnformeerd wilden worden over de stand van zaken binnen Elim. Duidelijk was dat de locatie Elim zwaar getroffen was. Maar hoe zwaar? Op welke afdelingen? En hoeveel

cliënten en medewerkers zijn er besmet en overleden of genezen? In de krant las u meer dan dat u door het management was medegedeeld. Dat riep vragen op en zorgde ons inziens voor onnodige onrust en verontwaardiging. De zorgmedewerkers zijn graag bereid vragen te beantwoorden, maar als cliëntenraad hechten we er waarde aan dat iedereen concreet en eensluidend geïnformeerd wordt. Ook de familie, die nu toch al zo machteloos op afstand staat.

We begrijpen dat de aandacht van het team vooral uitgaat naar de zorg en dat de coronacrisis heel veel van hen vraagt. Maar we hebben er nadrukkelijk op gewezen dat goede en complete informatie belangrijk bijdraagt aan het welzijn van de niet zieke bewoners. De communicatie is inmiddels verbeterd. Het is echter een bewuste keuze van Charim om geen locatie gebonden informatie te geven over het aantal besmettingen en sterfgevallen.

We zijn blij met de medewerkers van het welzijnspalet dat binnen alle beperkingen creatief hun best doen u bezigheden te geven. En met de geestelijke verzorging die geboden wordt door Maaïke de Goei-Jansma. Ook Jannie Beumers is geweldig in de ondersteuning van familieleden.

Beste bewoners, we moeten met zijn allen nog even volhouden. Er zit niets anders op. Schroom niet om vragen te stellen aan uw EVV-er en maak gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden die er voor u zijn. Wij leven met u mee en houden de vinger aan de pols. Mocht u ons willen spreken dan kan dat natuurlijk. Onze voorzitter, Bert Berendsen is bereikbaar op telefoonnummer 0343-452902.

Ter bemoediging een gedicht van Cristina van den Berg.

Hartelijke groet,

De Cliëntenraad van Elim

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze bijdrage van de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met CR Elim via mailadres clienraad-elim@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris a.i. CR Elim). Meer over de cliëntenraad leest u op <https://zorggroepcharim.nl/locaties/elim/cliëntenraad-elim>.



Zie op Hem.

Weet jij je afhankelijk van je Schepper die leeft?
Die hemel en aarde en zelfs jouw leven in handen heeft?

Als zoveel mensenlevens in gevaar dreigen te zijn
Het virus nog steeds verder wordt verspreid
Wat zijn wij mensen dan kwetsbaar en klein.
Als we zien hoe de wereld verandert
binnen zo'n beperkte tijd.

Hoe heerlijk is het dan dat juist wij
als christenen in deze tijd
Onze blik mogen richten naar boven.
Omdat wij zeker mogen geloven
Dat midden in alle onzekerheid die de wereld beleeft,
wij mogen bouwen op Christus.
Die nooit verdwijnt en eeuwig leven geeft.

Wat een rust midden in een chaotisch bestaan.
Laten we bidden dat iedereen deze woorden leert verstaan.
Daar komt het uiteindelijk op aan.

Ons land (en de wereld) heeft God zo nodig
Gebed is daarom absoluut niet overbodig.
Ook al leeft het zolang al zonder God voort
dan juist nu wordt Zijn stem gezien en gehoord.

Zie het als kostbaar moment om juist nu
Hem de eer te geven
door in vertrouwen voor Hem te leven.
En zo de verspreiding van Zijn Naam
-Hoop voor de WERELD-
de wereld door te laten gaan.

!!Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naderen van de dood,
Volkomen uitkomst geven.